

Want er zijn veel opstandige mensen die zinloos praten. Titus 1:10a
Vader, U die het eerste woord sprak. Het is zo makkelijk om op de zinloosheid in woord en daad van anderen te wijzen, maar met welk recht? Ook ik sprak zo dikwijls een dwaas en zinloos woord. Woorden die niet opbouwend waren, soms zelfs het tegendeel daarvan. Dat spreken was (ongewilde) opstand tegen U. Bewaar mijn lippen opdat zij spreken U ter eer. In navolging van Uw Zoon, het vleesgeworden woord. Amen.